

hèt
boekje

MAREN IN NAMIBIË

Anneke Kamerling



reisgids voor kinderen

hèt-boekje.nl
Reisgidsen anders verteld!



© 2008 Copyright by:

International Text and Translation Services

Julianalaan 54

3851 RD Ermelo

The Netherlands

T: + 31.(0)341.554979

M: + 31.(0)6.22501731

E: anneke@het-boekje.nl

www.het-boekje.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijfster.

Tekst: Anneke Kamerling

Foto's en illustraties: Anneke Kamerling, Jan Torp Granum en Dennis Granum

Cover: Sandy Nieuwenhof

ISBN: 978-90-802711-5-9 (gedrukte uitgave)

Inhoud

Maren in Namibië	1	<i>De luipaard</i>	29	Eten en drinken	60
<i>De beerbaviaan</i>	2	<i>De gevlekte hyena</i>	30	Feestdagen	60
<i>De Hartmann zebra</i>	3	<i>De neushoorn</i>	31	Fooien	60
<i>Fish River Canyon</i>	4	<i>De zwarte neushoorn</i>	32	Fotografie en video	60
<i>Het Kokerbomenwoud</i>	4	<i>De witte neushoorn</i>	33	Geldzaken	60
<i>De speeltuin van de reuzen</i>	4	<i>De zadeljakhals</i>	34	Geografie	61
<i>De feral paarden</i>	5	<i>De gewone gnoe</i>	35	Geschiedenis	61
<i>De Kalahari leeuw</i>	6	<i>De koedoe</i>	36	Gezondheid	61
<i>De oryx</i>	7	<i>De Damara dikdik</i>	37	Kleding	62
<i>Het slangenparadijs</i>	7	<i>Etosha feiten en aantallen</i>	38	Klimaat	62
<i>Sesriem Canyon</i>	8	<i>Wie is waar in Etosha?</i>	39	Nationale parken	62
<i>De republikein wever</i>	8	<i>De koritrap</i>	40	Paspoort/visa	63
<i>Dune 45</i>	9	<i>Het hartebeest</i>	40	Reistijdentabel	63
<i>De Sossusvlei</i>	10	<i>De leeuw</i>	41	Religie	64
<i>De Namib-woestijn</i>	11	<i>De elandantilope</i>	43	Taal	64
<i>De Deadvlei</i>	11	<i>De baobab</i>	43	Tijdverschil	64
<i>De dikbuik</i>	12	<i>De paardantilope</i>	44	Verblijf	64
<i>De springbok</i>	12	<i>Het nijlpaard</i>	45	Verkeer	65
<i>Het stokstaartje</i>	13	<i>De geelsnavelneushoornvogel</i>	46	Vervoer	65
<i>De struisvogel</i>	14	<i>De Afrikaanse buffel</i>	46	Voltage	65
<i>De Steenbokskeerkring</i>	15	<i>De nijlkrokodil</i>	47	Water	65
<i>De gewone flamingo</i>	15	<i>De litschiewaterbok</i>	48	Websites	65
<i>Swakopmund</i>	16	<i>De sabelantilope</i>	49	Tips voor kids	66
<i>De Kaapse pelsrob</i>	16	<i>De Bosjesmannen</i>	49	Dieren	66
<i>Cape Cross</i>	17	<i>De Hoba meteoriet</i>	50	Zand	66
<i>De vorkstaartscharrelaar</i>	18	<i>Het Waterberg plateau</i>	50	Water	66
<i>De woestijnolifant</i>	19	<i>De impala</i>	51	Stenen	66
<i>De Brandberg</i>	20	<i>The Cheetah Conservation Fund</i>	52	Sterren	66
<i>The White Lady</i>	20	<i>De jachtluipaard</i>	52	Speelgoed	66
<i>Het versteende woud</i>	21	<i>De Afrikaanse steppevaraan</i>	53	Overleven, hoe doe je dat?	67
<i>De welwitschia</i>	22	<i>Heroes' acre</i>	54	Kaart	69
<i>De Namibische rotsagame</i>	22	<i>Windhoek</i>	54	Van de schrijfster	70
<i>Twijelfontein</i>	23	Goed om te weten van A tot Z	55	Register	71
<i>De orgelpijpen</i>	24	Algemeen	55		
<i>De secretarisvogel</i>	25	Bevolking	55		
<i>Het wrattenzwijn</i>	25	Belangrijke steden	57		
<i>De steppezebra</i>	26	Bezienswaardigheden	57		
<i>De Afrikaanse olifant</i>	27	Boeken	59		
<i>De giraffe</i>	28	Communicatie	60		

Maren in Namibië

Er was eens een meisje, dat heette Maren. Maren was klein met hele blonde haren en een grote tropenhoed van bananenbladeren. Op een dag zat ze in haar roze bikinietje te spelen in het zand op het Nederlandse strand. De zon scheen en het was warm. Gelukkig had ze haar tropenhoed op. Die kwam goed van pas. Maar opeens blies de wind de hoed van haar hoofd. De hoed zweefde over alle mensen die op het strand lagen en Maren rende er achteraan. Hij zweefde tot boven de golven van de zee, die op het strand rolden. Maren kon de hoed nog maar net vastgrijpen, voor ze pardoes met hoed en al in het water viel. Proestend kwam ze weer boven en snel zette ze de hoed weer op haar hoofd. Maar opeens kwam er een grote golf die over Maren heen rolde. Toen ze weer boven kwam, zat de hoed niet meer op haar hoofd, maar zaten de billen van Maren in de hoed! Dat zit eigenlijk best wel lekker, dacht Maren en ze dobberde op de golven. Haar blonde haren wapperden in de wind. Maren was wel een beetje moe geworden van al dat geren en gezwem en langzaam viel ze in slaap.



De hoed dreef alsmaar verder. De zon ging onder maar Maren zag niets van de mooie rode lucht. Maren sliep als een roos in de hoed, die nog steeds verder dreef. Toen de zon opkwam, zag Maren hoe de zee van rood, oranje en geel in blauw veranderde. Ze keek om zich heen en zag in de verte het strand. Oh, gelukkig, dacht Maren. Dan ben ik zo weer thuis. Maar toen Maren met de hoed aanspoelde op het strand, herkende ze het strand helemaal niet. Alle mensen waren verdwenen. Er was helemaal niets of niemand meer te zien, geen mensen, geen strandtentjes, geen ijscoorren, niets, niemand. Ze krabde zich eens op haar hoofd en zette haar hoed weer op, want het was hier wel erg warm. Plotseling kwam er een aap naar haar toegelopen. Hij keek Maren een beetje nieuwsgierig aan en vroeg toen: "Wie ben jij? En wat doe jij hier?" Maren keek verbaasd naar de aap. "Ik denk dat ik verwaald ben", zei ze. "Ik ben op het verkeerde strand. Waar ben ik eigenlijk?" vroeg Maren. "Welkom in Namibië!" zei de aap. "Mijn naam is Jaap." "Maren", zei Maren. "Aangenaam." "Waar kom je vandaan?" vroeg Jaap. "Uit Nederland", antwoordde Maren. "Zo, dan ben je wel bijna aan de andere kant van de wereld! Je wilt zeker graag een lift terug naar huis. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen." Jaap klom hoog in één van de palmbomen die langs het strand stonden en blies op z'n vingers. "En nu maar wachten", zei Jaap toen hij weer naar beneden geklauterd was.



De beerbaviaan (*Papio ursinus*)

De beerbaviaan of Kaapse baviaan is de grootste bavianensoort en komt in vrijwel heel zuidelijk Afrika voor. De beerbaviaan heeft een geelgrijze tot donkere, olijfbroine of zelfs een zwarte vacht, met een zwart gezicht en donkere handen en voeten. Mannetjes hebben een lange, rechte snuit. Het mannetje wordt 80 tot 114 cm lang en 25 tot 45 kg zwaar. Het vrouwtje is kleiner, 50 tot 80 cm lang en 12 tot 30 kg. De staart heeft een knik en wordt ca. 53 tot 84 cm lang. Ze leven in halfwoestijnen, savannen, en open bosgebieden, van de stranden tot in de bergen, tot op een hoogte van 3000 m. Beerbavianen leven in groepen van twintig tot tachtig dieren, bestaande uit meerdere mannetjes en vrouwtjes. De nacht brengen ze meestal door op rotskliffen of soms in hoge bomen. Eén mannetje is de dominante leider, en ook onder de vrouwtjes heerst een rangorde. De leiders zijn meestal kort aan de macht, gemiddeld een maand of zeven. De beerbaviaan krijgt één jong per worp, na een draagtijd van 173 tot 193 dagen. Beerbavianen eten zowel vruchten, zaden, scheuten, paddenstoelen, knollen en wortelen als insecten, kleine knaagdieren en jonge gazellen. Tijdens sprinkhanenplagen vormen de sprinkhanen het hoofdmenu. Aan de kust vangen ze zeedieren zoals krabben Ook landbouwproducten als granen, citrusvruchten en zelfs lammetjes worden gegeten door de beerbaviaan. Beerbavianen moeten dagelijks drinken, en ze zorgen er dan ook voor, dat ze altijd in de buurt van water verblijven.

Er kwam een zebra aangegaloppeerd. Maren keek vol verbazing naar het leuke zwart-wit gestreepte dier. "Wat is er Jaap?" hinnikte hij. "Dit meisje heeft een lift nodig", antwoordde Jaap. "Neem haar even een eindje mee, wil je?" "Geen probleem", zei de zebra. "Spring maar achterop. Ik ben Tommie, hoe heet jij?" "Maren", zei Maren. "Noordwaarts?" vroeg Tommie aan Jaap. "Yepp", zei Jaap. "Je kan hier toch niet zuidwaarts. Dat is het 'Sperrgebiet'. Het Sperrgebiet is een afgesloten terrein, waar diamanten gewonnen worden. Eens was het het rijkste diamantveld ter wereld", legde Jaap aan Maren uit. "Oké, hou je maar goed vast aan m'n manen. Daar gaan we Maren", zei Tommie en hij galoppeerde er weer vandoor, nu met een klein meisje op z'n rug met een hele grote bananenhoed op.



Dune 45

Dune 45 is één van de sterduinen. Deze duin ligt niet ver van de doorgaande weg richting Sossusvlei op ca. 45 km van Sesriem Canyon, vandaar de naam Dune 45. Duidelijk is te zien hoe de wind met de 5 miljoen jaar oude zandkorrels speelt. Deze duin mag beklommen worden. Dat valt niet mee, het is steil en je voeten zakken weg in het mulle zand, maar vanaf de top is het uitzicht over de omgeving adembenemend!

"Dat is Pumba, die ken je toch wel?" zei Fritz. "Het wrattenzwijn", verduidelijkte hij. "Oh ja", zei Maren. "Van de Lion King." "Lion? Zei je lion?" vroeg een zebra die in de buurt stond, angstig. "Waar?" "Nee", zei Maren. "Dat zei ik niet." "Oh, gelukkig", lachte de zebra. "Ik ben trouwens Timmie", zei hij. "En jij bent Maren, hè? Van m'n verre neef heb ik al gehoord dat je deze kant op zou komen." "Hoe kan dat nou?" vroeg Maren. "Die zit toch heel ver weg?" "Ja, maar de jungle telegraaf werkt snel. Je kent Harry toch?" Fernand kwam naar hen toegelopen en de anderen weken achteruit. "Jongens, ga jullie gang, ik ben klaar. We moeten door", zei hij. Maren zoefde alweer door de lucht en kwam op zijn modderige nek terecht.



De steppezebra (*Equus burchellii*)

Bij de steppezebra lopen de strepen door op de buik, bij de andere zebrasoorten is de buik wit. Tussen de zwarte en witte strepen lopen nog vale grijsbruine schaduwstrepen. Elke zebra heeft een uniek strepenpatroon. Over het waarom van het streepjespatroon bestaat discussie. Sommigen menen dat het streepjespatroon verwarrend werkt voor de leeuw, de grootste vijand van de zebra. Doordat de leeuw kleurenblind is zouden de dansende streepjes hem kunnen verwarren. Andere wetenschappers zien er een afweermecanisme in tegen de tseetseevlieg of gewoon een sociaal herkenningssymbool, dat goede camouflage biedt. Steppezebra's leven op open vlakten, graslanden en op heuvels, in groepen van 5 tot 20 dieren. De zebra is een planteneter. Vijanden van de zebra zijn de gevlekte hyena, de leeuw en de jachtluipaard. Leeuwen en zebra's houden elkaars populatiedichtheid in evenwicht: doordat de leeuwen de oudere en zwakkere zebra's doden, ontstaat een gezondere en sterke groep. In het verleden zijn veel pogingen gedaan om de zebra te temmen. Westerse koloniale wilden een paard hebben dat weerstand had tegen Afrikaanse ziekten. Zebra's leken daar interessant voor, maar bleken achteraf niet geschikt als huisdier. Hun paniekinstinct bleek moeilijk af te leren. Waardoor ze te onbetrouwbaar zouden zijn.

Etosha feiten en aantallen

Gesticht in 1907 door Dr. F. Von Lindquist.

Oppervlakte	km2	gemeten op de breedste punten	aantal
Etosha	22910	(110x290 km)	Waterplaatsen 53
Etosha pan	4630	(55x110 km)	Verlichte waterplaatsen 2
Overige pans	637		Accommodaties 6

Klimaattabel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
° C overdag	27	26	25	24	22	19	19	22	26	29	28	28
Zonuren per dag	8	8	9	9	9	9	10	11	10	10	10	9
Dagen met regen	10	10	5	2	0	2	0	0	0	1	4	6

Dieren

Dieren	aantal
Zwarte neushoorn	geheim
Witte neushoorn	geheim
Elandantilope	1667
Olifant	2417
Oryx	6633
Giraffe	3063
Hartebeest	1468
Hartmann zebra	693
Struisvogel	3246
Gnoe	4657

De volgende dieren zijn niet eenvoudig te tellen vanuit de lucht, dit is een schatting gebaseerd op waarneming.

Steppezebra	ca. 20000
Koedoe	3000-4000
Zwartkop impala	ca. 1500
Springbok	20000-30000
Leeuw	ca. 280
Gevlekte hyena	450-500
Bruine hyena	ca. 50
Jachtluipaard	ca. 85
Luipaard	onbekend



Kaart



Reisgidsen anders verteld!



hèt MAREN IN NAMIBIË boekje is speciaal geschreven voor kinderen en hun reisgenoten. In verhaalvorm worden zij geleid langs de vele bezienswaardigheden van Namibië en maken ze kennis met de dieren die er wonen.

Maren is een klein Nederlands meisje, dat aanspoelt op een strand in het zuiden van Namibië. Op haar reis terug naar het noorden wordt zij begeleid door verschillende dieren, die haar vertellen over de geschiedenis en wettenswaardigheden van Namibië en laten kennismaken met hun leefwijze en leefomgeving. Het is een lange, boeiende en avontuurlijke reis.

Alle bezienswaardigheden en dieren worden uitgebreid toegelicht en zijn mooi geïllustreerd. Dit maakt het boek ook voor oudere kinderen en volwassenen tot een handige reisgids.

hèt MAREN IN NAMIBIË boekje zal zeker bijdragen om van een reis door dit prachtige land een onvergetelijk succes te maken!

Actuele informatie online:
www.het-boekje.nl