

**hèt**  
boekje

# KYTHIRA

Anneke Kamerling



**ongerept en ongeëvenaard**

**hèt-boekje.nl**

Reisgidsen anders verteld!

**© 2010 copyright by:**

International Text and Translation Services

Juianalaan 54

3851 RD Ermelo

The Netherlands

T: + 31.(0)341.554979

M: + 31.(0)6.22501731

E: [anneke@het-boekje.nl](mailto:anneke@het-boekje.nl)

[www.itts.nu](http://www.itts.nu)

[www.het-boekje.nl](http://www.het-boekje.nl)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijfster.

Tekst: Anneke Kamerling

Foto's: Anneke Kamerling, Rob Kamerling, Jan Torp Granum, Wim Hoevenaars, Irene van Klinken en Stamatis Yeles

Cover: Sandy Nieuwenhof

ISBN: 978-94-90845-04-9 GEDRUKT

ISBN: 978-94-90845-12-4 E-BOOK

# Inhoud

Kaart van het eiland	1
Welkom op Kythira	2
Goed om te weten van A tot Z	3
Waar ligt Kythira en hoe kom je er?	5
Vervoersmogelijkheden	6
Kythira-stad	7
Het zuiden	9
Het oosten	14
Het noorden	17
De legende van Paleochora	21
Antikythira	22
Kythira in de mythologie	24
De geschiedenis van Kythira	25
Hoe leven de Kythirianen?	27
Nederlanders op Kythira	29
Bezienswaardigheden en musea	30
Kerken, kloosters en kapelletjes	34
Grotten	42
Stranden	44
Flora en fauna	48
Dierenwelzijn op Kythira	50
Sport in het kort	51
Muziek en dans	52
Het uitgaansleven	53
Panigiria	54
Eten en drinken	55
Spoedcursus Grieks	56
Van de schrijfster	58
Kythira websites	59

# Kaart van het eiland



# Welkom op Kythira

De zanger Katsaros zong al over dit leuke eiland: "Kythira, we zullen het nooit vinden!" Maar wie het gevonden heeft, kan z'n geluk niet op.

Kythira, met zijn uitnodigende glooiende landschap, begroeid met geurige vegetatie en versierd met talloze kapelletjes en overal het adembenemende uitzicht op zee; een stukje paradijs op aarde!

Hoewel Kythira bij de Ionische eilanden hoort, heeft het architectonisch en landschappelijk gezien veel weg van de Cycladische eilanden en valt het onder het bestuur van de gemeente Piraeus, dat op maar liefst 105 zeemijlen afstand ligt.

Kythira heeft minder dan 3.500 inwoners, verdeeld over 64 dorpen en gehuchten.

Chora, de hoofdstad van het eiland is een interessante mengelmoes van typisch Cycladische architectuur met blokvormige witte huisjes en Venetiaanse invloeden, zoals het Kastro, dat boven het stadje uittorent.

De eilandbevolking leeft voornamelijk van landbouw en veeteelt. Met de komst van het toerisme zien steeds meer Kythirianen hierin een nieuwe of extra bron van inkomsten. De accommodaties, van eenvoudig tot comfortabel, liggen over het hele eiland verspreid. Een echt druk uitgaansleven kent het eiland niet, maar er zijn tal van goede eetgelegenheden en leuke cafeetjes.

De bijna 80 km lange kustlijn bestaat voornamelijk uit rotsen, afgewisseld met prachtige stranden in grote en kleinere baaien.

In de mythologie wordt Kythira meermaals vermeld en op het eiland zijn duidelijke sporen nagelaten van de bewogen geschiedenis, waaronder o.a. vondsten uit de Minoïsche tijd, Byzantijnse kerken en kloosters, restanten van Venetiaanse vestingen en verschillende bouwwerken, gebouwd door de Engelsen toen zij de scepter zwaaiden op het eiland.

De schilderachtige dorpjes, de ongerepte natuur, de interessante bezienswaardigheden in combinatie met de heerlijke, rustige stranden en de vriendelijkheid van de bevolking, maken het eiland tot een ideale stek voor de vakantieganger.





Kythira is het meest zuidelijke eiland van de Ionische archipel. Eigenlijk ligt het nogal afgezonderd van de rest. Het vormt de grens tussen de Ionische Zee en de Cycladische Zee en ligt tussen de Peloponnesos en het eiland Kreta. De oppervlakte van het eiland is 284 km<sup>2</sup> en de grillige kustlijn beslaat ca. 80 km.

U kunt Kythira bereiken per boot en per vliegtuig.

Kythira heeft regelmatige veerverbindingen met Pireaus (8 uur), Neapolis (1 uur), Gythio (2,5 uur), Monemvasia (2 uur) en Kasteli en Kissamos op Kreta (4 uur). Ook varen er tijdens de zomerperiode 'Flying Dolphins' van en naar deze bestemmingen. Bij rustig weer bespaart u daarmee ongeveer de helft van de tijd.

De luchthaven van Kythira ligt aan de oostkust van het eiland, zo'n 8 km ten zuiden van Potamos. Meer dan een korte landingsbaan en een klein luchthavengebouw is het niet. Er landen hier op 1 Nederlandse charter per week na alleen binnenlandse vluchten, die worden uitgevoerd door Olympic Air. In de zomer is er een dagelijkse vlucht van en naar Athene. 's Winters vliegen ze 5 maal per week. De vluchttijd bedraagt ca. 1 uur.

Voor zowel de boot- als vliegverbindingen wordt u aangeraden de vertrektijden te laten bevestigen, aangezien er nogal eens wijzigingen voorkomen of vertragingen optreden.

Waar ligt  
Kythira  
en hoe  
kom je er?





Mylopotamos



Kato Chora



Kato Chora



Limnionas

Het kleine dorpje **Dokana** ligt aan de hoofdweg, net voor de afslag naar Mylopotamos. Het dorp heeft zijn naam te danken aan het feit dat tijdens de Britse bezetting, hier een tolpost was gesitueerd. De lokale bevolking vond dit maar niets en ze voelden zich min of meer gevangen in hun eigen dorp, omdat ze geen tol wilden of konden betalen. Ze zaten dus in de val (Dokana). In de omgeving van Dokana zijn enige bijzondere archeologische vondsten gedaan, waaronder enkele mooi bewaard gebleven vazen, die zijn overgebracht naar het archeologisch museum in Chora.

Een kronkelige weg leidt westwaarts richting **Mylopotamos**. Dit middeleeuwse dorp, omringd door een weelderige natuur, heeft een indrukwekkende architectuur. Het is verdeeld in drie nederzettingen: Mylopotamos, Kato Chora en Limnionas. In het centrum is een gezellig plein onder reusachtige platanen. U vindt hier uiteraard een typisch Grieks kafeneio, waar de oudere mannen 'tavli' (een soort backgammon) zitten te spelen. Verder vindt u er de oude huishoudschool, de dorpskerk van Agios Sozontas en de Agios Charalambos kerk met zijn markante klokkentoren. Beneden zijn natuurlijke bronnen, die de wasplaatsen van water voorzien. Het is heerlijk om hier wat van de rust te genieten en naar het kabbelende water van de Neraida beek te luisteren. In het beekje zwemmen eenden vrolijk rond.

Aan de grens van het dorp ligt **Kato Chora** met de voormalige Engelse school en een Venetiaanse vesting. Dit verlaten Kastro is gebouwd op een uitstekende rotsplaat en diende als toevluchtsoord voor de inwoners van het dorp ten tijde van aanvallen. De ingang van het fort wordt gedomineerd door het goed bewaard gebleven symbool van de Venetiaanse overheersing, de leeuw van St. Marcos. Binnen de vestingmuren, zijn huizen en uitzonderlijke Byzantijnse en post-Byzantijnse kerken te zien. De Agios Athanasios, Panagia Mesosporitissa, Profitis Ilias, Agios Kosmas en Agios Ioannis o Chrysostomos zijn zeer de moeite waard, maar helaas meestal gesloten voor publiek. Aan de overkant van de kloof ziet u het kerkje van Agia Marina liggen.

Van Kato Chora leidt een prachtig geplaveide weg naar de imponerende kliffen van Limnionas. In alle eenzaamheid liggen hier enkele visserskaiki's aan een kleine betonnen kade in een baai met zandstrand. De bont gekleurde kaiki's steken scherp af tegen het diepblauwe water; een levend stilleven. Ten noorden van deze baai ligt de grot Fokospilia, die wordt bewoond door een zeerobbenkolonie.

# Bezienswaardigheden en musea



Kastro



Leeuw



Aardewerk

## Het Kastro - Chora

Het Venetiaanse kasteel van Chora domineert de stad. Het is in 1502 gebouwd op de restanten van een Byzantijnse vesting uit 1150. Het is het best bewaarde fort van het eiland met vestingwallen, bastions, kanonnen, een waterput en een cisterne. Binnen de vestingwallen van het kasteel zijn vele kerken te bezichtigen. Bijvoorbeeld die van Panagia Myrtidiotissa, Panagia Orfani, Pantokratoras en Agios Ioannis. Het Historisch Archief van Kythira is gehuisvest in het paleis, de oude residentie van de Venetiaanse gezant en later van de Britse gouverneur. In de 16<sup>e</sup> eeuw nam de bevolking sterk toe en werd er buiten de vesting een tweede muur opgetrokken, die de huizen, die inmiddels buiten de vesting op de oostelijke bergflank waren gebouwd, moest beschermen. Deze wijk wordt Messa Yourgo genoemd. In Messa Yourgo zijn nog eens 14 kerken te bewonderen. Het uitzicht vanaf het fort is adembenemend.

## Het archeologisch museum - Chora

Het gebouw waar het archeologisch museum is gevestigd, is gebouwd in 1911 en in 1975 aan de staat geschonken door de 'Kythirian Association'. De tentoonstelling van het museum behelst alle mogelijke voorwerpen die op de grond en in vitrines liggen uitgesteld. Het eerste object dat meteen in het oog springt, is de marmeren leeuw van Kythira, die destijds in het antieke Paleopolis is gevonden en overgebracht werd naar het Kastro van Chora, waar de Duitsers het in 1941 wegroofden en meenamen naar Duitsland. In 1970 werd het beeld weer teruggebracht en ondergebracht in het museum, waar het zijn plaats gevonden heeft naast een aantal met een laag zeepokken en andere afzetting bedekte pythoi, die in de loop der tijd op de zeebodem gevonden zijn. De vele kleine voorwerpen, die in de vitrines uitgesteld liggen, dateren vooral van de 5<sup>e</sup> eeuw v. Chr.: olielampjes, munten, kleine menselijke beeldjes, Minoïsche vazen, Myceens aardewerk en ook scherven met stukjes tekst. Een ongeveer 50 cm hoog albasten beeld van Afrodite met Eros op haar arm vormt een tweede hoogtepunt van de expositie. Het merendeel van de vondsten van opgravingen op het eiland wordt bewaard in de opslag van het archeologisch museum van Piraeus, omdat er helaas niet genoeg ruimte is om alles uit te stallen. In 2006 heeft het gebouw ernstige schade opgelopen door een zware aardbeving en moest het tijdelijk zijn deuren sluiten, maar het is inmiddels weer open. Tel.: (+30) 27350 31739.



# Dierenwelzijn op Kythira



## Collectebussen voor Irene's opvang

Wie aan Griekenland denkt, denkt aan zon, zee, terrasjes en heerlijk genieten. Maar wie op een terrasje zit te genieten, ziet ook de vele katten die rondom de tafeltjes scharrelen. Deze zwerkatten hebben een hard bestaan. Slechts enkelen van hen kunnen zelfstandig overleven, of hebben iemand die hen ook in de winter te eten geeft. Gelukkig is er op Kythira sinds 2010 verbetering gekomen voor deze dieren.

### *Adopt a Cat*

Adopt a Cat, de dierenwelzijn organisatie op het eiland Kythira, is opgericht door Irene van Klinken, nadat ze met de plaatselijke dierenarts Katherine Stathatos, samengewerkt had aan een twee-jarig sterilisatie programma op het eiland. Gedurende het twee-jarige sterilisatie programma werden op Kythira meer dan 400 katten gesteriliseerd.

Tijdens haar werk aan het sterilisatieproject, werd het Irene duidelijk dat er veel meer gedaan moest worden voor de dieren op het eiland en dat ze dat nooit zou kunnen doen zonder financiële hulp.

Om die reden heeft ze in 2012 Adopt a Cat opgericht. Adopt a Cat heeft als doel steun te vergaren en geld in te zamelen om de zwerkatten van Kythira een gelukkiger, gezonder en beter leven te bieden, door middel van vaccinatie, sterilisatie, voedsel en zorg.

Omdat de meesten van de katten op Kythira ziek zijn, kunnen ze niet voor zichzelf zorgen en zullen ze dus op zoek gaan naar mensen, die hen willen voeren. In de zomer zijn er veel toeristen op het eiland die hen voeren en zo blijven de meeste katten in leven. Helaas zijn er in de winter maar weinig mensen op het eiland.

Daarom heeft Irene voercontainers gemaakt en geplaatst. Inmiddels zijn er 20 voederplaatsen verspreid over het eiland. Als de toeristen de katten bij de voercontainers voeren, i.p.v. op het terras van hun accommodatie of bij de restaurants, dan weten de katten in de winter het voer ook te vinden en zullen er meer overleven.

De sterilisatie wordt voortgezet. Katten worden gevangen en naar de kliniek in Livadi gebracht. Daar worden ze gesteriliseerd en gevaccineerd, en nadat zij volledig zijn hersteld van de narcose worden ze teruggebracht naar waar ze vandaan kwamen. De katten worden in de gaten gehouden en regelmatig gecontroleerd. In geval van een blessure of ziekte krijgen de katten de nodige behandeling. En natuurlijk wordt er gezorgd voor voedsel en water.

Om dit alles te bekostigen heeft Irene, naast het programma 'Adopt a cat' op internet, op verschillende plekken op het eiland collectebussen neergezet.

Bezoek op zondag de markt in Potamos en koop home made producten 'tis Irini's', door Irene zelf gemaakte marmelade's of een stoer Adopt a Cat t-shirt, waarmee u reclame kunt maken voor Irene's organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website: <https://adoptacat.jimdo.com>

ANDROS  
ATHENE  
CHIOS  
KARPATOS  
KYTHIRA  
LESBOS  
NAXOS  
SAMOS  
SANTORINI  
SKYROS  
TINOS

**hèt-boekje** biedt de meest gedetailleerde reisgidsen over verschillende Griekse vakantiebestemmingen. Deze mooi geïllustreerde gidsen schenken uitgebreid aandacht aan de geschiedenis en vele bezienswaardigheden, maar staan ook stil bij onderwerpen, die meestal weinig of geen aandacht krijgen. Naast beschrijvingen van bezienswaardigheden, dorpen, lokale gebruiken en tradities, de geschiedenis, legendes en mythologische verhalen, bevatten de gidsen kleine overzichtskarten en plattegronden. Met behulp van deze reisgidsen komt u op plekken, waar u anders nooit zou komen en leert u het echte Griekenland en zijn bewoners kennen.

De gidsen zijn geschreven door Anneke Kameling, die jarenlang als destination-developer gewerkt heeft en de ins en outs van de uiteenlopende reldoelen als geen ander kent. Jaarlijks keert zij terug naar Griekenland en als er iets veranderd is, past zij de informatie in de boekjes meteen aan. Zodoende zijn de gidsen altijd up to date. Op een persoonlijke manier leidt zij u rond op uw vakantiebestemming.



Alle boeken zijn in gedrukte vorm en als ebook leverbaar. De reisgidsen van **hèt-boekje** zullen zeker bijdragen om van uw verblijf in Griekenland een onvergetelijk succes te maken!

Aktuele informatie online: [www.het-boekje.nl](http://www.het-boekje.nl)