

hèt
boekje

KARPATOS

Anneke Kamerling



een ander eiland

hèt-boekje.nl

Reisgidsen anders verteld

© 1989 copyright by:

International Text and Translation Services

Julianalaan 54

3851 RD Ermelo

The Netherlands

T: + 31.(0)341.554979

M: + 31.(0)6.22501731

E: anneke@het-boekje.nl

www.het-boekje.nl

www.itts.nu

Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijfster.

Tekst: Anneke Kamerling

Foto's: Anneke Kamerling, Rob Kamerling en Stamatis Yeles

Cover: Sandy Nieuwenhof

ISBN: 978-90-802711-1-1 GEDRUKT

ISBN: 978-94-90845-07-0 E-BOOK

Inhoud

Welkom op Karpathos	1
Kaart van het eiland	2
Goed om te weten van A tot Z	3
Waar ligt Karpathos en hoe kom je er?	5
Vervoersmogelijkheden	6
Karpathos-stad	8
Plattegrond Karpathos-stad	9
Het zuiden	11
Aperi	12
Volada	13
Othos	15
Stes	16
Pyles	17
Finiki	17
Arkassa	18
Menetes	20
Het noorden	22
Spoa	23
Agios Nikolaos	23
Mesochori	24
Lefkos	25
Diafani	26
Olympos	27
Avlona	33
Vourgounda	34
Tristomo	34
Saria	35
Kasos	36
Karpathos in de mythologie	38
De geschiedenis van Karpathos	39
Hoe leven de Karpathioten?	40
Kapelletjes op Karpathos	41
Flora en fauna	43
Stranden	45
Sport in het kort	48
Wandelen	49
Muziek en dans	53
Het uitgaansleven	54
Eten en drinken	56
Spoedcursus Grieks	57
Karpathos websites	59
Van de schrijfster	60

Karpathos is een nog niet door iedereen ontdekt eiland. Het heeft een prachtige, ruige natuur, die helaas voor een groot deel door brand verwoest is geweest, maar zich de laatste jaren weer aardig herstelt. Het eiland is uitermate geschikt voor korte en langere wandeltochten. De verschillende dorpjes liggen schilderachtig een beetje verborgen in de bergen, dit in tegenstelling tot Karpathos-stad, die zich met haar vele nieuwbouw uitstrekt rondom de Vronthibacai aan de oostkust. Het eiland heeft ongeveer 6.000 inwoners. De bevolking leeft tegenwoordig hoofdzakelijk van het toerisme, maar de landbouw vormt nog altijd een belangrijke bron van inkomsten voor de Karpathioten. Karpathos is de laatste jaren wat beter bereikbaar geworden, en daardoor is het toerisme inmiddels al enkele decennia in gang. Er zijn hotels en appartementen in de klassen A t/m E, waarvan de meeste in en rond Karpathos-stad liggen en over het hele eiland verspreid vindt u gezellige pensions. Verder heeft het eiland leuke eetgelegenheden en gezellige cafeetjes. Een echt druk uitgaansleven kent het eiland niet. Karpathos is rijk aan zeer oude en van generatie tot generatie overgeleverde tradities, vooral in het vroeger vrijwel geheel van de rest afgezonderde, onherbergzame noorden van het eiland. Aan oude cultuur is nog niet veel teruggevonden. Wel is men over het hele eiland bezig met verschillende opgravingen. In Karpathos-stad is een beeldje gevonden uit ca. 3000 v. Chr., een vrouwenfiguur, dat moeder natuur voorstelt. Dit is te bewonderen in het British Museum te Londen. Iets buiten de stad is een opgraving uit de 4^e eeuw na Chr. te bewonderen. Aan de andere kant van het eiland, bij het dorp Arkassa, zijn verschillende mozaïeken uit dezelfde eeuw gevonden. Volgens overlevering, moeten er op het eiland nog vele historische schatten te vinden zijn. Voor amateurarcheologen is het dus een interessant gebied. U wordt echter gewaarschuwd geen vondsten het land uit te voeren. Daar staan zeer strenge straffen op.

Kortom, Karpathos is een ideale stek voor de rustige vakantieganger. Een eiland met prachtige stranden, lieve dorpjes en een ongerepte natuur.

Welkom
op
Karpathos



Kaart
van het
eiland





Othos museum



Othos kerk



Bron in Stes



Uitzicht vanaf Stes

Het kleinere gedeelte van het huis wordt opgedeeld in twee delen:

Het eerste vertrek is de keuken, tevens een kleinere uitvoering van de woon/slaapkamer. Dit is eigenlijk het winterverblijf van de familie vanwege de warmte van de open haard, of het werd bewoond door de grootouders.

Het tweede deel wordt gebruikt als stal voor het vee, de zgn. 'kellaki'.

De meeste huizen hebben in hun hofje ook een eigen oven, 'fournos' genaamd.

Naast de kerk van de Kimissis tis Theotokou, d.i. Maria Hemelvaart, ziet u een grote olijvenpers. In November, wanneer de olijven geraapt zijn, worden ze hierin tot olie geperst.

Bij de kerk stroomt onder de brug, het frisse water van een kleine bron uit de Turkse tijd. Drinkt u gerust!

Stes

Iets buiten Othos gaat een smalle, goed begaanbare weg omhoog naar het gehucht Stes. Dit is een plaatsje omringd door een prachtige natuur. Groene pijnbossen en her en der verspreid staande fruit- en notenbomen, maken dat u zich in het paradijs waant.

Van hieruit kunt u prachtige wandelingen maken naar Pyles of naar Othos en Volada. Er staan rode wegwijzerborden.

De huisjes worden niet echt bewoond. Alleen tijdens de wijnoogst of wanneer er een feest in de dorpszaal ('megaron') is, komen de mensen naar deze plaats. Dit is bijvoorbeeld het geval van 26 t/m 28 juli wanneer er een feest gehouden wordt ter ere van Agios Pantelimon.

U kunt deze plek zien als de landbouwgronden van de bewoners van Othos.

Het gehucht heeft een kerk ter ere van Agios Pantelimon, een arts die de marteldood vond onder keizer Diocletianus (284-305).

Beneden de kerk is een bron met drinkbaar water. Dit water is zo heerlijk, dat men helemaal uit Othos komt om er flessen mee te vullen. De bron is verrijkt met een bijzondere mozaïekversiering.

Vanaf Stes leidt een vervallen trappetje naar de boven dit gehucht gelegen oude molen, vanwaar u een adembenemend uitzicht heeft over de gehele Vronthibaai en Karpathos-stad tot aan het vliegveld toe. Aan de andere kant kunt u bij goed weer het buureiland Kasos zien en het dorp Arkassa. Bij zonsopgang is deze klim dubbel en dwars de moeite waard. Het is er heerlijk rustig.

Het noorden



Olympos



Apella



Agios Minas



Lefkos



Finiki

Apella

Ongeveer halverwege de weg Aperi - Spoa leidt de weg steil naar beneden naar het strand van Apella. Dit strand wordt al bezongen in de oude dichtliederen van Olympos en is enkele jaren geleden uitgeroepen tot 'mooiste strand van Europa'. Het is een prachtige baai met zand/kiezelstrand in de luwte van de steile rotsen. Er is een taverna en op een gedeelte van het strand zijn ligbedden en parasols aanwezig. Op de hoog boven dit strand gelegen kleine rotsplateaus, zijn resten van gebruiksvoorwerpen gevonden uit de Minoïsche tijd. Tevens kunt u een bezoekje brengen aan het kerkje van Osios Loukas. U kunt dit strand vrijwel dagelijks bereiken per bus of excursieboot.

Agios Minas

Dit lange kiezelstrand is eigenlijk alleen per boot te bereiken en ligt ten noorden van de plaats Spoa. De excursieboot heeft geen aanlegsteiger maar u wordt op een geïmproviseerde wijze op het strand geholpen. U kunt natuurlijk ook van de boot afduiken en naar de kant zwemmen! De kapitein bezit een klein gebouwtje in het achterland. Hier wordt door zijn vrouw vis en vlees gegrild. Dit wordt rond lunchtijd geserveerd met Griekse salade. Honger en dorst hoeft u dus niet te lijden. Aan de noordkant hoog bovenop een rots staat het kapelletje Agios Minas. Een hele klim, maar zeker de moeite waard.

Lefkos

Iets ten zuiden van Mesochori ligt aan de westkust de landtong Yalluchorafi met drie prachtige zandstranden. Aan het eerste strand, dat gedeeltelijk overschaduwde wordt door bomen, liggen verschillende taverna's en vissershuisjes. Het water is rustig en dit strand is zeer geschikt voor kleine kinderen. Het tweede strand, Liani Punda, ligt op het uiterst westelijke puntje van de landtong: een mooi zandstrand beschermt tussen de rotsen. De zee is hier niet zo kalm als op het eerder genoemde strand. Het derde strand, Frangolimionas, strekt zich uit langs de noordzijde van de landtong. Het lange strand ligt onbeschermt, het waait er altijd en de zee is zeer ruw. Nog voor het vissershaventje leidt een weg naar links, naar een ander mooi strand; Kato Lefkos, of ook wel Potali genoemd, dat bestaat uit zand en fijne kiezels.

Finiki

Finiki is een klein havendorpje aan de westkust van Karpathos. Het heeft een rustig zandstrand met uitzicht op het kleine haventje. Er zijn twee taverna's waar u goed vis kunt eten. Iets ten noorden van het dorp kunt u nog kleine maar moeilijk bereikbare zand- en kiezelstrandjes ontdekken, waar u het rijk alleen heeft. U kunt Finiki bereiken per bus.



Klaar voor het feest

Panigiria

Wat voor de Grieken zelf belangrijke uitgaansfeesten zijn, zijn de 'panigíria'. Deze feesten worden gevierd ter ere van naamdagen van heiligen. Op deze dagen vieren de Grieken ook hun eigen naamdagen, de meeste Grieken worden bij hun doop namelijk vernoemd naar één van de vele heiligen van de Grieks-orthodoxe kerk. De naamdag is voor de Griek, wat voor ons de verjaardag is. Er worden zoetigheden, zoals gebak e.d. uitgedeeld en cadeautjes gegeven. Een panigiri is dus een kerkelijk feest. Het wordt gevierd bij de kerk met de naam van de betreffende heilige, er wordt muziek gespeeld, gedanst en er is meestal voldoende te eten en te drinken voor iedereen. Mocht u een dergelijk feest eens willen meemaken, dan volgen hier een paar kerkelijke feestdagen, die vallen in het zomerseizoen:

2^e paasdag in Spoa

23 april Agios Georgios in Aperi en Lefkos

5 mei Agia Irini in Mesochori

7 juli Agia Kyriaki

17 juli Agia Marina in Menetes

27 juli Agios Pantelimon in Othos, Stes, Katodio (Aperi) en Menetes

15 augustus Maria Hemelvaart in Aperi, Menetes, Olympos en Pyles

23 augustus Panagia in Kyra Panagia

28 en 29 augustus Agios Ioannis in Vourgounda

7 september Panagia tis Larniotissas bij Pigadia

8 september Maria geboorte in Volada, Mesochori

14 september Timios Stavros in Pyles

17 september Agia Sofia in Arkassa

ANDROS
ATHENE
CHIOS
KARPATOS
KYTHIRA
LESBOS
NAXOS
SAMOS
SANTORINI
SKYROS
TINOS

hèt-boekje biedt de meest gedetailleerde reisgidsen over verschillende Griekse vakantiebestemmingen. Deze mooi geïllustreerde gidsen schenken uitgebreid aandacht aan de geschiedenis en vele bezienswaardigheden, maar staan ook stil bij onderwerpen, die meestal weinig of geen aandacht krijgen. Naast beschrijvingen van bezienswaardigheden, dorpen, lokale gebruiken en tradities, de geschiedenis, legendes en mythologische verhalen, bevatten de gidsen kleine overzichtskarten en plattegronden. Met behulp van deze reisgidsen komt u op plekken, waar u anders nooit zou komen en leert u het echte Griekenland en zijn bewoners kennen.

De gidsen zijn geschreven door Anneke Kameling, die jarenlang als destination-developer gewerkt heeft en de ins en outs van de uiteenlopende reisdooelen als geen ander kent. Jaarlijks keert zij terug naar Griekenland en als er iets veranderd is, past zij de informatie in de boekjes meteen aan. Zodoende zijn de gidsen altijd up to date. Op een persoonlijke manier leidt zij u rond op uw vakantiebestemming.



Alle boeken zijn in gedrukte vorm en als ebook leverbaar. De reisgidsen van **hèt-boekje** zullen zeker bijdragen om van uw verblijf in Griekenland een onvergetelijk succes te maken!

Aktuele informatie online: www.het-boekje.nl