

**hèt**  
boekje

# ATHENE

Anneke Cornelius & Mieke van Veldhoven



## Aan de hand van een Godin

Eindverhaal op en rond de Akropolis

**hèt-boekje.nl**

www.het-boekje.nl

**© 2017 copyright by:**

ITTS - International Text and Translation Services

Julianalaan 54

3851 RD Ermelo

The Netherlands

T: + 31.(0)341.554979

M: + 31.(0)6.22501731

E: [anneke@het-boekje.nl](mailto:anneke@het-boekje.nl)

[www.het-boekje.nl](http://www.het-boekje.nl)

[www.itts.nu](http://www.itts.nu)

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITTS.

Tekst: Anneke Kamerling en Marleen Veldhorst

Foto's: ITTS

Cover: Sandy Nieuwenhof

# INHOUD

Inleiding	1
Even voorstellen	2
Plattegrond en route	3
Pame..., ofewel laten we gaan	5
De ontknoping	38
Bedankje	39



# INLEIDING

Welkom in Athene!

Ik ben de godin Athene, de beschermster en de naamgeefster van deze stad. Ooit, wel 2500 jaar geleden, woonde ik in het Parthenon in Athene. Het Parthenon is die grote tempel bovenop de Akropolis die je vandaag gaat bezoeken.

Met deze speurtocht wijs ik je de weg door mijn Athene, ik neem je mee langs de grote tempel van mijn vader, naar het Akropolis museum en daarna klimmen we de Akropolis op. Ik ga je van alles vertellen over mijn leven hier en de avonturen die ik heb meegemaakt.

Daarnaast krijg je ook opdrachten en vragen van mij. De vragen zijn meerkeuzevragen en achter ieder antwoord staat een letter. Als je alle vragen goed hebt beantwoord, vormen al die letters samen een zin. Deze zin mail je, samen met de leukste selfie die je tijdens de speurtocht hebt gemaakt, naar [info@agemcalledathens.nl](mailto:info@agemcalledathens.nl). Ik mail je dan het enige, echte officiële ik-ken-Athene-diploma, met een foto van jou er op.

Ik wens je veel plezier in mijn mooie stad en heel veel succes met deze speurtocht!



# PLATTEGROND EN ROUTE





Als je je omdraait, zie je een grote boog staan, dit is de boog van Hadrianus.



**Vraag 6**

*Van welk rijk was Hadrianus keizer?*

- 1) *Het Egyptische rijk (A)*
- 2) *Het Griekse rijk (I)*
- 3) *Het Romeinse rijk (E)*

# KEIZER HADRIANUS

*Bijna 2000 jaar geleden was Hadrianus de keizer van Athene en hij zorgde ervoor dat de tempel van mijn vader, die hier al honderden jaren onafgemaakt stond, werd afgebouwd.*

*Hier waren de Atheners zo blij mee dat ze deze grote triomfboog voor Hadrianus bouwden, zodat ze zich altijd zouden herinneren wat voor goeds Hadrianus allemaal voor de stad had gedaan.*

*Er zijn ook mensen die zeggen dat Hadrianus deze boog zelf heeft laten bouwen om de grens aan te geven tussen het oude Athene dat al bestond en het nieuwe Athene dat hij liet bouwen.*

Je hebt nu de belangrijkste dingen in het museum gezien, maar natuurlijk mag je hier nog langer blijven als je dat leuk vindt. Wanneer je er klaar voor bent, gaan we weer verder.

Ga naar beneden, loop het museum uit en loop terug naar de weg. Sla linksaf. Een klein stukje verderop begint er rechts van de weg een pad dat langs het hek loopt. Neem dit pad, hier loop je lekker onder de bomen.

Als je even doorloopt dan komen het pad en de weg weer bij elkaar. Net na dit punt neem je de trappen omhoog en dan kom je bij het Odeon van Herodus Atticus.



### **Vraag 18**

*Kijk door de hekken en raad hoeveel zitplaatsen het odeon heeft.*

- 1) 5.000 (O)
- 2) 10.000 (U)
- 3) 15.000 (A)



# ΒΕΔΑΝΚ)€

Ik moet je bekennen dat ik niet zo handig ben met een computer en zo, dus om dit boekje te schrijven heb ik de hulp ingeroepen van Anneke Kamerling en Marleen Veldhorst. Die twee hebben elkaar jaren geleden leren kennen toen ze alle twee op hetzelfde Griekse eiland werkten. Anneke is schrijfster en heeft al heel wat reisgidsen over de verschillende Griekse eilanden geschreven. Als je op vakantie gaat naar een Grieks eiland kijk dan op [www.het-boekje.nl](http://www.het-boekje.nl), grote kans dat Anneke een reisgids heeft geschreven over het eiland waar jij naar toe gaat. Omdat ze Griekenland heel goed kent, kan ze je ook helpen bij het samenstellen van een reis naar Griekenland. Meer informatie hierover staat op [www.secretsofgreece.net](http://www.secretsofgreece.net).

Marleen woont in Athene waar ze Nederlandstalige rondleidingen door de stad doet. Als het je leuk lijkt om een rondleiding met Marleen te doen, neem dan een kijkje op [www.agemcalledathens.nl](http://www.agemcalledathens.nl)

**Marleen en Anneke, ευχαριστώ πολύ!**



ANDROS  
ATHENE  
CHIOS  
KARPATHOS  
KYTHRA  
LESBOS  
NAXOS  
SAMOS  
SANTORINI  
SKYROS  
TIHOS

**Andros** is de kleinste eilandengroep van de Cycladen. Het is een eiland met een prachtig uitzicht op de zee en de bergen. Het is een eiland met een prachtige natuur en een prachtige geschiedenis. Het is een eiland met een prachtige cultuur en een prachtige levenswijze. Het is een eiland met een prachtige sfeer en een prachtige gastheer. Het is een eiland met een prachtige plek om te verblijven en een prachtige plek om te werken. Het is een eiland met een prachtige plek om te wonen en een prachtige plek om te leven.

**Athene** is de hoofdstad van Griekenland. Het is een stad met een rijke geschiedenis en een prachtige cultuur. Het is een stad met een prachtige natuur en een prachtige levenswijze. Het is een stad met een prachtige sfeer en een prachtige gastheer. Het is een stad met een prachtige plek om te verblijven en een prachtige plek om te werken. Het is een stad met een prachtige plek om te wonen en een prachtige plek om te leven.

**Chios** is een eiland in de Egeïsche Zee. Het is een eiland met een prachtige natuur en een prachtige levenswijze. Het is een eiland met een prachtige sfeer en een prachtige gastheer. Het is een eiland met een prachtige plek om te verblijven en een prachtige plek om te werken. Het is een eiland met een prachtige plek om te wonen en een prachtige plek om te leven.



Waarom het boekje? [www.het-boekje.nl](http://www.het-boekje.nl)